

Underhållande världsmästare

Han är dubbel världsmästare, svensk mästare flera gånger och även schweizisk mästare. Dessutom har han varit delägare i travhästen Copiad, som vann Elitloppet två gånger. Det handlar om Conny Evensson.

- Jag är uppväxt i Hagfors och startade min idrottsbana där, men egentligen är jag från Rännberg där jag bodde mina första åtta år, berättade Conny Evensson, när han onsdagen 19 oktober gästade Karlskoga idrottsveteraner.

Hockeykarriären tog fart i Viking där han som helt ung man spelade i hösta serien, i samma kedja som legendariske kanadensiske tränaren Les Anning.

-Så mycket folk vi hade på matcherna, det kom lika många som bodde i kommunen. Vi hade fem och ett halvt tusen mot Södertälje och Djurgården, minns Conny.

Han spelade fotboll i Viking också, och han beklagar att klubben nu degraderats till division sex. Som fotbollsspelare gjorde han bland annat ett framträdande på det då nybyggda Nobelstadion.

-Pressen mötte Värmland i samband med invigningen av stadion och jag blev uttagen i Värmlands-laget tillsammans med en massa Degerforsare.

Nära bli Boforsare

Men det blev hockey han valde och han kom att lämna Viking. Det var nära arr han blev IFK Boforsare, men Malmö FF kom i vägen. Han hamnade där istället en säsong innan han återvände hem till Värmland och Färjestad där han mestadels spelade tillsammans med ett par andra Hagforsingar, bröderna Augustsson. ”Indiankedjan” som den kom att kallas.

Totalt spelade han tolv säsonger i hösta hockeyserien innan hann slog in på tränarbanan. Den kom också mycket att handla om Färjestad. Han tränade FBK i omgångar, han tränade juniorlandslaget, han tränade Västra Frölunda och tog dem upp i eliten igen, han tränade FBK igen innan han hamnade i schweiziska Kloten och tog den till mästerskapsguld.

-Andra SM-guldet i FBK vann vi mot Södertälje i Karlskoga. Det var neutral plan tyckte förbundet, men inte Södertälje och det har de nog inte förlåtit oss ännu.

Sedan blev han svensk förbundskapten och tog som sådan Tre Kronor till två VM-guld.

Det går inte att komma ifrån att Conny Evenssons ledarstil har varit framgångsrik. Han pekade på några punkter som var hans ledstjärnor.

-Trovärdighet och engagemang är två viktiga saker. Engagemanget inte minst, man visar att det är roligt. Sedan måste man leva som man lär också. Det går inte att neka spelarna dricka öl och sprit under säsong och sedan bli påkommen med några stora starka...

-En viktig sak är också att se alla, alla vill känna att de betyder något i en grupp. Det är viktigt att lyssna också. Där hade jag svårt som ledare i början. Jag hade så mycket idéer att jag inte hann lyssna.

Alla förstår olika

-Vill man få ett lag att fungera måste man också tänka på att alla inte kan ta till sig saker på samma sätt. Vissa kanske lyssnar och förstår direkt, andra kanske fattar bättre med bilder eller kanske måste man visa. Alla är vi olika som människor och vill man få det att fungera måste man förklara på olika sätt.

-Intressantast som tränare är dock att ta ut ett lag, att hitta rätt personkemi i laget, att täcka upp varandras svagheter.

Där nämnde han som ett exempel backarna Oscar Ackeström och Lasse Eronen i Frölunda. Ackeström den offensiva kraften som gärna gjorde mål och Eronen som den gudabenådade skridskoåkaren som täckte upp när kollegan gick på offensiven. De var magnifika när Frölunda avfärdade Färjestad i en SM-final med 4-0.

-I den avgörande matchen i Karlstad spelade de båda över halva matchen, de var lysande.

Positiv attityd, delegera, individuella samtal och en del annat var också ledord i Conny Evenssons ledarskap. Numera är han bosatt i Karlstad, han bor tvärs över älven från Löfbergs Arena, som han ser från sitt sovrumsfönster.

Travbanejobb

Innan han pensionerade sig för gott hann han med att arbeta med marknadsföring på fem travbanor, bland annat norska Mysen. Han satt också ett antal år i FBK:s styrelse innan han slutade också med det för två år sedan.

Några förebilder för Conny som hockeyledare är Arne Strömberg och Akka Andersson, båda tränare i Färjestad.

-Spelare som varit bra i mina lag är naturligtvis "Sudden", "Foppa" och Lidström men några som däremot betytt mer är bland andra Thomas Rundqvist, som var en av de bästa kaptener jag haft och givetvis också Håkan Loob och Bengt-Åke Gustafsson. Henke Lundqvist hade jag i Frölunda och han är nog den bästa målvakt jag haft.

Han passade också på att avfärda två saker som ofta blir sanningar, inte minst när man diskuterar idrott; det är bra som det är och det var bättre förr.

-Lever vi efter det står vi still. Vi måste vara nyfikna, göra vad vi kan för att bli bättre. Det är så det funkar för de dynamiska, slutade Conny Evensson. *Vid pennan*

Ingvar Carlsson