

## Boorks stora intresse är idrottshistoria

*Leif Boork gästade Karlskoga Idrottshistoriska sällskap 18 oktober. Han har tränat åtskilliga lag i Sverige och även utomlands. I Karlskoga har han mött Bofors mer än en gång.*

*Han hann med att sticka ut hakan och påstå att ishockey är den absolut svåraste idrotten att syssla med. I publiken var det åtminstone någon fotbollsmänniska som drog efter andan.....*

*Leif Boork är numera pensionär och flitig på Twitter. Idrottshistoria är ett av hans intressen. Detta berättade han bland annat om när han kom till Karlskoga.*



- Det var alltid ett helsicke att komma till Karlskoga och möta respektlösa Boforsare.

Allt började i Stockholm. Han är uppväxt ungefär där Hovet finns idag. Han kom tidigt in i hockeyn i Hammarby.

- Hammarby är klubben i mitt hjärta, mest tack vare att farsan av urbajare. I Hammarby Hockey kom jag in tack vare Curre Lindström. Vi kom att så varandra mycket nära. Bland annat flyttade jag in i ett rum i hans ungarlägenhet när jag flyttade hemifrån.

- Jag jobbade som kanslist i Hammarby, med bland andra ” Stabben ” Ahlner och Lennart Nyman, legendariska fotbollsledare. Gamla pampar som hade full koll på klubben.

### **På heltid i Tibro**

- Sedan blev jag tränare i juniorlaget, fram till 1975 då jag blev assisterande till Curre i A-laget.

Sedan fick jag ett telefonsamtal från Tibro, fick ett erbjudande att bli tränare på heltid. Där började allt och där träffade jag också min fru Christina.

Efter detta var Boork heltidsanställd tränare fram till 2018 när han slutade som förbundskapten för det svenska damlandslaget.

Efter Tibro tränade han i ur och ordning Nynäshamn, Hammarby igen, Djurgården Tre Kronor, SaiPa i Finland, Mora, Frölunda, Modo, Norge, Almtuna, Brynäs och damlandslaget.

Han vann SM-guld med Djurgården 1983 och tog Tre Kronor till final i Canada Cup 1984. Han var dessutom talangscout för Winnipeg Jets i tio år, krönikör i Expressen och tv-expert.

- Idag har jag inget ansvar, det blir soffan och jag skriver på en bok.

### **Sonen tränare i Norge**

Kontakt med hockey har han dock genom att en som är tränare för Hönefoss i Norge. - Sedan har jag en dotter i Mora, en i Stockholm och en i Göteborg där jag bor sedan 2009. Dessutom har jag nio barnbarn.

Rent hockeymässigt pratade han om den utveckling som hockeyn genomgått genom åren. Från träklubbor till komposit bland annat. Från den första ishallen till alla dem som finns i landet idag.

- Den första matchen inomhus i Sverige spelades inte som många kanske tror på Hovet. Den spelades 1931 i en gammal flyghall i Lindarängen. Första ishallen blev annars Rosenlundshallen i Jönköping.

Ledord för honom under tränarkarriären har varit; en kall hjärna, en fast hand och ett varmt hjärta.

### **Även vinnarskallar får stryk**

- Man måste se saker i sin helhet. Det är människor det handlar om. Hockeyvärlden är tuff, resor, krav från omgivningen med mera. Bara för att folk har bra betalt är det inte lika med att prestera bra varje dag. Som ledare gäller det att få spelare att tänka i rätt banor, att inte fundera så mycket.

- Målsättningar anser jag ska ha fokus på handling inte resultat. Även vinnarskallar får stryk ibland. I ett lag gäller det att göra varandra bra.

Han konstaterade att det är stor skillnad på att träna damer och herrar. Närmare än så gick han inte in på detta. Han fick mycket kritik när han försökte få damlandslaget att träna mer och bättre och han har fortfarande synpunkter på svensk damhockey. På Twitter anser han att det är för många utländska spelare i damernas högsta liga.

Han anser också att ishockey är världens svåraste sport att utöva.

- På halt underlag, på en två millimeter bred skena, med utrustning vägande 6-8 kilo med en drygt en och halv meter lång klubba ska du handskas med en puck och på ett ögonblick avgöra vad du ska göra med den. Redan där har vi lämnat fotboll, handboll och basket bakom.

- Du ska dessutom tackla och ta emot tacklingar. Om du sedan ta målvakten som har utrustning som väger 15 kilo och som går upp och ner från knästående minst 15 gånger per period. Det blir enorma belastningar och höfter och knän tar mycket stryk på målvakter.

### **Sluta fuska**

Han kom också in på moral. Intressant i och med den nyväckta diskussionen och diving i hockeyrinken.

- Rätt eller fel. Diving för att få egen fördel och nackdel för motståndaren. Vad står jag som individ för? Fuskar jag annars också, i vanliga livet? Min åsikt är att det inte ska vara någon skillnad på moralen i eller utanför rinkens. När det gäller diving har fotbollen gått alldeles för långt och det är svårt att bromsa det. Hockeyn måste bromsa nu och böter är fel väg att gå. Bättre att bänka en match som straff

Apropå tränare har han ett gott öga till Thomas Mitell i Färjestad och nye förbundskaptenen Sam Hallam tror han på.

- Han förmedlar något mer än ishockey, han har andra ingångar än hockey.

Idrottsmemorabilia är ett av hans stora intressen. Han visade en provkarta på vad som ingår i hans samling; frimärken, biljetter, bilder inte minst, hockeybaserat givetvis. Han är exempelvis styrelseledamot i Sveriges Autografsamlare. Det kan noteras att Leif Boork blev eld och lågor när han såg idrotthistoriska lokaler med alla de idrottsminnen som finns där.

*Vid pennan*

**Ingvar Carlsson**