

Prisbelönt fotograf hos idrottshistoriska

Sport är viktigt tycker Jimmy Wixtröm

Han är uppvuxen med en sportgalen far i Karlskoga och har jobbat som fotograf i 17 år på Sportbladet. Han har en gång också belönats för Årets bild.



Jimmy Wixtröm fyller 38 år i mars. Han besökte Karlskoga Idrottshistoriska sällskap 9 februari. Jimmy är alltså Karlskogapojk. Far och mor är Thomas och Monica Wickström. Det var hemma han fick veta att sport är viktigt.

- Min fars stora intresse är sport och han hade varit olycklig utan den. Övriga familjen tycker väl i princip att sport är onödigt. Sport gläder folk i alla fall, mer än mycket annat.

Hans egna idrottskarriär inskränker sig till pojklagsspel i Karlskoga HC, där pappa Thomas var tränare.

Det gick såpass bra ändå att han togs ut till TV-pucken.

-Men jag tackade nej. Jag hade så svårt att sova borta så det blev nej tack.

Ungefär i samma veva började han med Photoshop, gjorde litet hemsidor och så.

Då hade hans äldre bror Peter redan börjat fotografera och jobbat upp en kundkrets i Värmland.

-När Peter ryckte in På Värnpliktsnytt började jag hjälpa honom. Jag fick sommarjobb på Värmlands Folkblad.

Det kan noteras att Värnpliktsnytt, som numera är nerlagd, på den tiden var en fin chans till utbildning för såväl journalister som fotografer.

Brorsans bilder

Han ombads att skicka en så kallad portfolio med bilder han tagit.

-Jag hade knappat tagit några egna bilder så 95% av de bilder jag skickade med var Peters.

Jag fick i alla fall jobbet på VF. Många gånger i början fick Peter guida mig hur jag skulle göra via headset.

Jag har inte gått några skolor utan fått ta den hårda vägen.



Bildern: Per Ledin och Emil Kåberg efter ett av Färjestads SM-guld.

Peter jobbar också på Aftonbladet idag och ytterligare en bror, Tobias, finns också i mediabranschen Sedan 17 år är han anställd på Sportbladet. Sportbladet som är en av de få tidningarna i landet som fortfarande har en fotoavdelning.

Under åren har Jimmy skaffat sig bra relationer med sportfolk. Han har genomfört en del, som han säger, ”sjuka ideer”.

Det första han lät tala om sig var 2013 då han följde Tre Kronor dagligen fram till VM. Där det för övrigt blev svenskt guld.

Unikt

-Det vi gjorde då var unikt. Jag filmade hela dagarna och klippte sedan ner till avsnitt på 15 minuter. Vi kallade det Inside Tre Kronor.

-Inside Tre Kronor kom igen 2017 inför VM i Tyskland. Då hade jag full access till Tre Kronor hela VM. Jag var med när laguttagningarna diskuterades, allt fick jag vara med på.

-Henke Lundqvist hade stjärnstatus då. Han var som en kunglighet. Han var stor även inom laget, stor bland de stora så att säga.



Sverige vann guld i Tyskland liksom de gjorde året efter i Danmark. Även där var Jimmy med bakom kulisserna.

-Där hade jag familjen med i ett hyrt hus och det blev en del träffar med spelarna där också. Vi grillade och så. Sedan dess är Mika Zibanejad en av mina bästa vänner. Jag var med på hans bröllop bland annat och han bor dessutom ganska nära mig. Jimmy hade också ett "nära samarbete" med löparkungen Usain Bolt.

Kamera till Bolt

-Jag träffade honom första gången vid VM i Sydkorea. Då tänkte jag tanken att lämna över en kamera till honom, men jag missade chansen. Men jag byggde en relation och vid OS i London 2012 när han vann 100 m tog jag chansen.

-Det var tusentals fotografer där. Jag gav honom en kamera mitt i allt det där och det blev en världssensation. Kanske inte för bildernas skull. Jag hamnade exempelvis i TV. Många bolag ville intervjua mig. BBC ville ha mig med i en soffa och jag var skitnervös. 55 miljoner tittare.

-Den där kameran auktionerades senare ut och pengarna gick till UB Foundation. Jimmy har också fått pris för Årets nyhetsbild. Det skedde 2008 och det handlade inte om sport.

-Jag fick åka ut på ett tips, Ulrika Schenström, statssekreterare hos Fredrik Reinfeldt uppgavs vara berusad på en krog. Jag såg henne och Anders Pihlblad på TV 4. De pussades och jag tog bilden. Det visade sig att Schenström hade krisjouren den där kvällen. Hon hamnade i blåsväder och fick sparken.

Jimmy är fortfarande kvar på Aftonbladet. De flesta av hans bilder hamnar numera på nätet. Papperstidningen på väg ut. Idag handlar det inte bara om sport utan även om många av de skjutningar som dagligdags rapporteras om.

-Det blir i alla fall inget mer Inside Tre Kronor. Det går inte att förnya det konceptet, så det får vara.

Ett nytt VM stundar dock. Det återstår att se vad Jimmy hittar på.

Vid pennan
Ingvar Carlsson