

Curt kunde spela både ishockey och fotboll

Curt Edenvik spelade ishockey och fotboll på den tiden det gick att kombinera sporterna. Om detta och mycket annat berättade han när han besökte Karlskoga Idrottshistoriska Sällskap 3 oktober.

Numera bor 77-åriga Edenvik i Bua utanför Varberg. Han lämnade Karlskoga för 45 år sedan. Han såg fram mot besöket i sin gamla hemstad i alla händelser. Han har fortfarande syskon och andra släktingar kvar i staden.

Idrottskarriären började med fotboll i Rävåsens IK i 50-talets början då Curt var 11-12 år, sedan kom han att prova på mycket.

-1957 ställde jag upp i cykeltävlingen 6-dagars och vann alla etapper. Ledare från Bofors CK ville att jag skulle fortsätta.

Blev inte cyklist

Han blev dock inte cyklist. Ishockeyn kom in i hans liv då ett gäng grabbar vintertid spelade hockey på Lötens isbana. En ledare från Karlskoga IF var ofta där och tittade. De lovande grabbarna tog han med till KIF och 1958 debuterade Curt i KIF i division 3. Han spelade i en ungdomskedja med "Fisken" Jansson och Jens Ångman.

Ledande inom hockeyn i Karlskoga var dock IFK Bofors men 1959 lyckades KIF:s juniorer slå IFK Bofors med 2-0.

Det var en stor händelse.

Året efter skrev Curt på för IFK, som då tränades av Stig Carlsson. Innan debutmatchen fick han en örfil av tränaren för att vara på alerten när matchen började.

Hockeykarriären tog fart och 1961 kom han med i juniorlandslaget samtidigt som IFK Bofors vann junior-SM, efter finalseger mot Wifsta Östrand. Detta i ett lag som innehöll många framtida stjärnor, bland andra "Lillen" Gustavsson, Kjell Nilsson – senare ordförande i Svenska Ishockeyförbundet – "Blixten" Henriksson och Roland Särholm.

Bättre betalt i KIF

Efter två år i IFK återvände han till KIF där han fick bättre betalt. 1962 togs han ut i ungdomslandslaget till en turnering i Sovjet. I Moskva mötte Sverige Sovjets A-lag och förlorade med 8-1.

Samtidigt med allt detta spelade Curt fotboll sommartid. Han spelade i KIF och 1962 mötte KIF Degerfors IF i DM-final. KIF förlorade med 3-0 men han gjorde ett så gott intryck på Gunnar Nordahl – dåvarande tränare i DIF – att bruksklubben ville värva honom. Nordahls tränarförmåga hade han dock inte särskilt mycket för.

Han skrev på för DIF i november, men något gick snett mellan klubbarna. Övergångshandlingarna skickades inte in i till till förbundet vilket betydde att Curt Edenvik stängdes av från fotbollsspel under hela 1963. Han missade därmed DIF:s stora silver i allsvenskan.

Till Gävle

Samtidigt på hockeyfronten skrev han sommaren -63 på för Gävle Godtemplare. Han fick följa med på ett träningsläger i Toronto, Kanada. Under den resan besöktes ett par tillverkare av hockeymateriel. Spelarna fick varsin komplett hockeyutrustning och de skridskor Curt fick då räckte hela hans karriär.

I hockey togs han 1964 ut för en turné med B-landslaget i Tjeckoslovakien. Samma år som han kunde debutera i Degerfors IF, där han spelade i reservlaget.

I maj detta år fick han göra A-lagsdebut mot IFK Norrköping där han som högerback fick ta hand om Harry Bild. Det blev 2-2.

Samma år spelade han Intertotocupen med DIF. De mötte bland andra franska Lens och bodde i samband med det i Paris där han och andra lockades av vackra damer, som inte fanns hemma i Karlskoga.

Tumba tre dagar sen

På hösten -64 togs han också ut till Tre Kronors försäsongsläger i DDR. Lägre sträckte sig över tio dagar och Tumba kom tre dagar för sent. Han spelade en match under lägre.

-En dålig match, som han konstaterar så här 55 år senare.

Då spelade han fortfarande fotboll i DIF, men hockey i AIK. Han studerade i Uppsala tillsammans med lagkompisen i DIF, Agne Andersson.

11 oktober 1964 mötte DIF AIK i Stockholm och senare på kvällen spelade han också allsvensk hockey med AIK.

1966 gick han också till AIK som fotbollsspelare. Han dubblerade fortfarande. Blev femma i fotbollsallsvenskan 1967 och tvåa i hockey-SM året därpå när Brynäs vann.

1969 bestämde han sig för att flytta hem. Han blev tränare i då storsatsande KB och laget blev tvåa i division 2, dåvarande näst högsta serien i Sverige.

Han dubblerade även i KB med hockey och fotboll. Han spelade under Boine Thorén – ingen bra tränare. Han mindes ett tillfälle i Örnköldsvik när de utan skridskor fick hoppa kråka upp och ner för läktartrappan med påföljd att spelarna blev allt annat än uppmjukade...

Efter karriären, som avslutades 1974, utbildade sig Curt till tränare. Han har tränat 17 klubbar, kom 1983 till Borås för att ta hand om fotbollsgymnasiet. Han har också varit riksinstruktör för Svenska Fotbollförbundet och instruktör för Västergötlands Fotbollförbund

Ingvär Carlsson