

”Pinnen” har aldrig spelat bandy i Karlskoga

Som liten gick hans ben som trumpinnar när han sprang 60 meter och vann. Det gav honom det smeknamn han har än idag; ” Pinnen”

Han heter Bengt Ramström, numera pensionerad bandyspelare.

- Jag har aldrig spelat bandy i Karlskoga, så han när han gästade Karlskoga Idrottshistoriska sällskap 15 november.

- Däremot har jag varit här i tennissammanhang med mina barn. Och spelat fotboll i IFK Skoghall som såväl pojk, som junior och i A-lag. Jag minns Bråten.



Bengt ” Pinnen” Ramström är född i Torsby och uppvuxen i, eller på som man säger, Skoghall. Det var där allt började.

” Pinnen” är född juldagen 1954. Kom till Skoghall året efter, där lades grunden till idrottskarriären.

- Det var mycket spontanidrott på 60talet, jag höll på med många olika idrotter i skolan. Vi bodde i HSB och de spolade isbana varje vinter och höll igång en fotbollsplan på somrarna. Det vi höll på med då finns inte idag.

- Jag höll på med bandy, fotboll, handboll, tennis och ishockey. I skolan hade vi alltid turneringar klassvis. Vi hade alltid friidrottstävlingar på Lunnevi. Det där betydde att man fick allsidig träning. Bollsinnen fick jag nog genom tennisen.
Guld JVM i Drammen

1969 debuterade ” Pinnen” i IFK Skoghalls A-lag i såväl bandy som fotboll.

- Jag valde mellan bandy och fotboll, Det blev bandy till slut. Jag fick chansen på ett elitläger för juniorer i Uppsala 1971 och fick vara med och vinna guld i JVM i Drammen året efter.

70-talet blev elitsatsningens årtionde. Årets junior blev han utsedd till 1973, samma år som han besökte Sovjetunionen första gången. Han ryckte in på Idrottsplutonen vid I3 i Örebro 1973 och i samma veva värvad till Örebro SK.

- Jag erbjöds att komma till Forward av Hasse Borg.
1973 var ett minnesvärt år då det också blev debut i A-landslaget, som 18-åring.

- Jag tränade fotboll med ÖSK också 1975 tack vare Tord Grip.
Karriären gick vidare. 1977 blev han skyttekung i VM och utsedd till Årets man.
Sedan kom Boltic-eran.

- Från 1977 började det. Curt Einarsson kom med helt nya ideer. Vi började träna i april bland annat. Sverige började närma sig ryssarna.

Första SM-guldet

1979 kom första SM-guldet med Boltic, som avancerade till högsta bandyserien säsongen 1974/75, efter seger med 7-4 mot Broberg, underläge 1-3 i paus. Han utsågs till Årets man i svensk bandy än en gång.

80-talet blev ett framgångsrikt årtionde. Det blev VM-guld 1981, 1983 och 1987. Han blev Årets man återigen 1982 och hann med totalt åtta SM-guld på tio säsonger i Boltic innan han lade av 1988.

- Jag finalen i VM 1981. Den spelades med dubbelmöten i Chabarovsk. Tio timmars tidsskillnad mot hemma. Svinkallt men inför 35.000 åskådare. Första matchen vann vi med 6-1. Jag gjorde ett mål.

Slutade som 33-åring

- Sista SM-finalen 1988 var jag 33 år. Vi vann mot Vetlanda med 5-2. Sedan lade jag av. Familjen hade fått stå tillbaka under åren. Min fru Gunilla hade alltid ställt upp när jag jobbat och tränat. Bland annat har han varit delaktig i sonens tenniskarriär.

Under den aktiva karriären hann ” Pinnen ” också med att som förste bandyspelare få Fair Play Trophy. En utmärkelse som bland annat gått till Ingemar Stenmark och Torbjörn Nilsson. Detta skedde 1986. Året efter utsågs han också till Årets PR-profil.

Efter karriären var han expertkommentator i radio mellan 1990 och 2003. Som expert fick han uppleva VM i Minneapolis liksom ett VM i Archangelsk i 45-50 graders kyla. Han valdes in i Svenska Idrottsakademien 1999 och är också ordförande i stiftelsen Värmländsk idrott, som utser unga stipendiater i värmländskt idrottsliv.

- Det är litet tunnsått med ungdomar från östra Värmland där men det beror på hur stadgarna är skrivna. Det går efter länsgräns, inte landskapsgräns. Det där håller på att ändras nu.

Vara ett föredöme

Han är också invald i tre olika Hall of Fame. Dels bandyns egen men även i Hammarös och Värmlands Idrottshistoriska sällskaps.

Avslutningsvis berättade han var idrotten betytt för honom.

- Jag fick lära mig ta ansvar, vara ett föredöme, vara ödmjuk, ta hänsyn, som man gör i lagidrott och att motivera mig, ligga i framkant på det man sysslar med.

- Att bli framgångsrik kan bero på mycket, men enligt mig är talang viktigt, men lika viktigt är karaktär, attityd och viljan att lyckas, slutade han.

Vid pennan

Ingvar Carlsson