

Några artiklar om 30-talets Karlskoga fotboll.

Karlskoga Tidning 1986

Det bästa fotbollslag som någonsin funnits i Karlskoga, säger "förståsigpåare" om Karlskoga IF:s uppsättning modell 1930-tal.

Det blev sju andraplaceringar i svit i tvåan och både 1939 och året innan var det ytterst nära kval till allsvenskan.

Ense är man dock om att bättre fotboll aldrig har spelats i Karlskoga, än under det 10-tal år då KIF hörde till svenska eliten.

Möjligen under Lasse Heinemans och Thord Grips tid ?

- Nej, inte då heller, blir svaret. Walle Person, "Mulle", Nisse Ekman, "Götis", Sven Schwarts och de andra var vassare.

Ett par som minns och vet är kändisarna Magnus "Skjorta" Bergström och Henry "Lill-Hambo" Jacobsson i Degerfors. Båda har vid olika tillfällen sagt att det var just detta stjärnlag i Karlskoga, som under 1930-talet förde Degerfors till allsvenskan.

Rödvida Degerfors IF sporrades av starka KIF, menar de båda legendarerna från Degerfors, som framför näsan på KIF tog plats i allsvenskan. Det var våren 1939 som DIF rusade förbi i spurten.

Karlskoga Tidning 1990

- I tröja nr 10 finns lagets motor" ex. Diego Maradona, Lothar Matheus, Gary Linaker mm. Skrivaren av det här håller dock brassen Pelé som världens bästa tia. En av de absolut bästa, kanske bäst i världen på sin tid var Sven Rydell trollgubben från Göteborg som faktiskt hann spela en match på gamla Karlskoga Idrottspark, innan han blev enbart sportjournalist, uppskattad sådan.

I matchen på Karlskoga IP hade han i KIF en minst lika skicklig tia. Hans namn var Bengt "Mulle" Andersson.

I en omröstning över Karlskogas bästa idrottsmän genom tiderna. Där vann stavhopparen Vilgot Lange, med Bengt "Mulle" Andersson på tredje plats, som i den omröstningen, ansågs vara Karlskogas bäste fotbollsspelare genom tiderna.

Karlskoga Tidning 1986

Skriver Alf Bande efter Bengt "Mulle" Anderssons bortgång.

- Med honom har en av de stora fotbollsnamnen från Karlskoga IF: storhetstid gått ur tiden. Många anser, dock med all rätt, att han var en av de bästa fotbollsspelare som någonsin funnits i Karlskoga, en tekniker av förnämsta märke och förmodligen landslagsman om han spelat i allsvenskan"

Hans lag, Karlskoga IF, spelade under hans egen aktiva tid år efter år i andra divisionen. Segerskytt i matcherna var ofta "Mulle" Andersson.

Ovanstående sammanställt från gamla KT- tidningsutklipp av Christian Tollstoy.