

## Världsmästare med historiska rötter i Karlskogas idrottsliv

**Årets idrottsstipendiat ur Idrottsfonden är 16 år och redan världsmästare.  
Han heter David Lilja, spela ishockey och är fjärde generationen i Lilja-dynastin.**

Det var ingen svår uppgift för juryn att utse David Lilja till årets ungdomsstipendiat. Han var ganska given redan innan han togs ut till landslaget för att delta i U17-VM och där gick det ju ganska bra.

-Jag kan väl säga att karriären har börjat mycket bättre än jag tänkt mig, säger David, en ödmjuk kille som vet att det inte går att slå sig till ro nu när en VM-titel är bärgad. Han vet vad som krävs.

-Det är bara att jobba på, jag tränar 12-13 pass i veckan och jag matchar i två lag. Jag försöker alltid ha en dag ledigt men det är inte alltid det blir så.

Allt började en gång i den så kallade Björnligan när David var sju år. Då spelade han också fotboll i Bråten, men det slutade han med för två år sedan. Nu är det bara ishockey som gäller.

Han tränas i Bik J18 av sin far, Robert Lilja. Skulle David få för sig att maska ser pappa Robert till att det inte blir så.

### **Tunga ben ibland**

-Det kan vara en del tunga ben ibland för grabbarna, säger "Robban". Det är inte nu de ska vara som bäst men det gäller att jobba hårt på isen och med fysträningen för att vara redo för det som kommer. Det gäller att jobba hårt dag ut och dag in och ha viljan att bli bättre.

-Mitt mål är att ta plats i Bik:s A-jag, säger David. Det är mitt nästa mål och det kämpar jag för. För att nå dit måste jag fortsätta leverera i de lag jag spelar.

David har redan debuterat i Bik:s A-lag.

-Jag har varit med tre matcher i A-laget men jag har bara gjort ett enda byte. Det blev i och för sig ett lyckat byte även om det blev kort. Kanske bara tio sekunder. Vi gjorde mål så jag står på plus ett i plus/minus-ligan.

David anser att passningarna kanske är hans största styrka just nu, skottet har han utvecklat och han behöver bli explosivare i de första tio meters skridskoåkning och det kommer med mer fysträning.

David går just nu på hockeygymnasiet i Karlskoga, ett val han inte ångrar. Men det var nära att det inte blev så.

## **Nära välja Örebro**

-Det var väldigt nära att jag valde Örebro. Jag är glad att jag valde som jag gjorde. Jag trivs bättre hemma, har nära till allt. Det var riktigt nära och jag hade i princip bestämt mig. Jag var till och med där och provtränade. Samtidigt visste jag att jag kunde få speltid här i Bik, i Örebro och kanske också i Färjestad får man börja från med mindre speltid och sedan jobba sig uppåt.

Det ska sägas att Bik ställt upp bra i det här sammanhanget, inte minst junioransvarige Lars Englund. Nu finns David i en bra omgivning och han har också kommit in bra i J18-laget även om han spelar frekvent också i J20.

-Det är mycket som ska funka i sådana här sammanhang, flickar pappa Robert in. Det ska vara mat regelbundet, skjuts och mycket annat. Det sociala ska fungera inte minst.

Om hockeyframtiden vet inte David så mycket. Han har en agent som i nuläget mer fungerar som ett stöd än som en som jagar nya klubbar. Kanske blir det en "draft" till NHL vad det lider och kanske mer landslagshockey. Han har en turnering i Tjeckien kvar med U17, men sedan väntar U18 och "småkronorna" med mera om allt faller väl ut.

## **En riktig idrottssläkt**

Slakten Lilja är en riktig idrottssläkt och den som kan sin Karlskoga-historia vet att Davids farfars far var Ivar Lilja. Värvarkungens som så när satte Karlskoga på den allsvenska fotbollskartan. Han gjorde sensation som fotbollsordförande i KB 63 när han 1968 värvade Tord Grip och Lasse Heinemann, fortsatte med danskarna John Worbye och Niels Hüttel, gamla karlskokingarna Åke Bergling och Curt Edenvik innan han avrundade med degerforsarna Håkan Högländer, John Bohl, Alf Rohdén, som hette Karlsson då, "Sippa" Tinglöf och Willy Sträng.

Davids farfar är Ronnie Lilja, som spelade fotboll i KB och även var bandyspelare på hög nivå, i Nitro Nora bland annat.

Davids pappa Robert tränar just nu Bik:s J18-lag och han har en gedigen bakgrund som hockeyspelare bakom sig, men det var fotboll han spelade mest.

## **Ångrar sitt val**

-Jag spelade mest fotboll och det var nog för farfars skull, säger Robert. Jag var egentligen för långsam för fotboll men jag gjorde tio år på KB:s mittfält. Idag ångrar jag att jag inte satsade på hockeyn, som jag mest lottjade i Karlskoga HC.

Som om inte detta räcker är också Davids syster Ida och kusin Sara på väg om landslaget i fotboll. Båda har redan uppmärksammats på landslagsnivå. Saras mamma Catharina var dessutom en vass fotbollsspelare i Rävåsens IK och ytterligare en syster Charlotte sysslade med friidrott.

Idrottsfamilj var ordet.

*Ingvar Carlsson*

