

Björn Hellberg roade idrottsveteranerna

I början av september kom författaren med mer, Björn Hellberg, på besök hos Karlskoga Idrottsveteraner. Han samlade en stor skara åhörare i stora Folkets hus lokalen och roade stort med sina anekdoter från sitt liv på och utanför idrottsarenorna.

Laholms-bon Björn Hellberg är en av landets flitigaste författare. Han skriver om tennis och han skriver deckare om Sten Wall. Hellberg är också en av de författare som mest reser land och rike runt och signerar sina alster.

Hans senaste bok ”En sorts memoarer” utkom för någon vecka sedan.

Det var alltså inte första gången Björn Hellberg var i Karlskoga och i Folkets hus. Han har bland annat gjort dubbla föreställningar inom ramen för Bokens dag för något år sedan.

Hellberg har 34 deckare bakom sig, 25 böcker om tennis, memoarer på gång och dessutom ett otal framträdande i radio och tv-bakom sig. Ingen glömmer hans insatser tillsammans med Ingvar Oldsberg i ”På spåret”. Där tävlade han fyra gånger innan han blev domare. Totalt medverkade han i det populära programmet i 21 år.

Jobbat med de stora

Han har jobbat med alla de stora sportreferenterna; Bengt Ahlbom, Bengt Grive, Sven Jerring, Lennart Hyland och Oldsberg med flera. Det han inte vet om Wimbledon vet ingen. Han har inte missat turneringen på 52 år – vilket innebär att han varit på plats varenda speldag - och han har 60 år på ett eller annat sätt bevakat tennisveckan i Båstad. I Båstad har han bara missat en sommar; 1966 då han var i Australien.

Samarbetet med Ingvar Oldsberg började redan på den tiden som Oldsberg var anställd på Radiosporten. Oldsberg refererade tennis och Björn var bisittare såväl i Båstad som i Stockholm.

Med journalisten Bengt Ahlbom hade han ett långvarigt samarbete. Ahlbom, som förutom sportjournalist, var den som startade arrangemanget Stockholms Lucia och som ung under ett år tjänstgjorde som gigolo på Hotel Negresco i Nice.

Han var väl medveten om att Karlskoga fostrat många idrottsmän och-kvinnor av hög klass. Inom tennis hade han koll på bland andra Dan Hägg, som han mindes från bland annat Kalle Anka-spel i Båstad för länge, länge sedan.

Segrare med självförtroende

Han pratade om skrinarna Jonny Nilsson och Jonny Höglin – båda OS-guldmedaljörer - om tennislegendaren Fred Perry, som var den förste som vann alla så kallade Grand Slam-turneringar; öppna australiska, öppna franska, Wimbledon och US Open. Det var mannen med stort självförtroende det för han sa ”tur att jag slapp möta mig själv”.

När det gäller tennis var han under 60-talet bisittare till Sven Jerring. Sverige mötte Italien i Davis Cup-

-Jag hade stor respekt för Jerring och var smickrad att få vara med vid hans sida. Arbetet med Sven Jerring började med att han kamratligt föreslog att "kalla mig Farbror Sven". Hederssysslan Björn anförtroddes var att hålla koll på statistiken, alltså räkna antalet dubbelfel, serveäss med mera medan Farbror Sven refererade i radio på sitt ytterst personliga sätt.

Inte mycket att göra

-Första gången vi arbetade tillsammans blev resultatet av statistiken ett dubbelfel för vardera spelaren.

En person Björn ofta reste och arbetade tillsammans med var Torsten Tegnér, inte att förväxla med legendariske TT på Idrottsbladet.

-Det var en skojfrisk person som en gång berättade att han hade närmare 50 släktingar som fanns på samma adress. Det kan inte vara möjligt tyckte jag och jag undrade var bor dom. På kyrkogården i Skanör, svarade han.

Svensk tennis, menade han, tog slut 2011 efter att ha börjat med Kalle Schröder, den så kallade "wienbröds-kungen". Lennart Bergelin, Björn Borge legendariske tränare, var för övrigt den förste svensk som vann en Grand Slam-titel. Han vann den i dubbel med Sven Davidsson i Paris 1957.

Han berättade också om hur sportjournalistkollegan Bengt Ahlbom spelade tennis mot gamle kungen, Gustav V och att australiensaren Roy Emerson vunnit singel och dubbel i alla Grand Slam-turneringarna.

-Ett rekord som aldrig kommer att slås.

Ingvar Carlsson