

## Meriterad och humoristisk tränare i Folkets hus

*Benny Lennartsson är närkingen som tog sig ut i vida världen tack vare fotbollen och blev en av de mer framgångsrika utanför Sveriges gränser.*

*Bland annat utsedd till Årets tränare i Danmark och Norge.*

*Onsdagen 8 mars besökte han Karlskoga idrottsveteraner i Folkets hus.*

Benny Lennartsson fyller 75 i år. Han är synnerligen vital och har en uppsjö av minnen att berätta. Han har suttit på Degerfors IF:s bänk tillsammans med Börje Andersson och han har lett det svenska OS-landslaget till ett halvt fiasko vid OS i Söoul 1988. Plus mycket, mycket annat.

Allt började dock i Kvarntorp, där han växte upp. Han cyklade till Örebro varje dag. Han var som ung aktiv i ishockey, bandy, handboll och fotboll.

-Men jag var oduglig i basket trots att det gick så bra i alla andra bollsporter. Det var något med basketen som inte passade mig, konstaterade han.

Det kom att bli bandy och fotboll som blev hans bästa grenar men han har spelat hockey på någorlunda hög nivå.

-Jag har kvalspelat på Boforsrinken faktiskt mot Frölunda, vi förlorade med 4-6, men ett mål gjorde jag. Frölunda hade bland andra ”Sura-Pelle”, Lasse Lundvall och inte minst backen Gert Blomé, som sköt så hårt.

-Sedan fick jag inte fortsätta med hockeyn för bandyn och det var nog tur det för jag kunde bara dribbla åt ett håll.

I bandy kom han att bli svensk mästare flera gånger, bland annat för exakt 50 år sedan, 1967.

-Vi vann med 3-1 mot Karlstad Göta. Jag fick pris som bäste man i den finalen, men det var jag inte. Det hade jag däremot varit i två tidigare finaler mot Broberg som vi vann, men då fick jag inga pris.

Men som sagt, det är inom fotbollen han gjort sig känd. Och han hade massor att berätta.

## **Fick sparken i ÖSK**

Han började träna Örebro SK, den klubb där han själv spelat. Dit tog han Lars Sohlberg från KB. Hans saga i den klubben blev all när han bytte ut nämnde Sohlberg i en match mot Landskrona. ÖSK ledde med 1-0 när han bytte in ex-degerforsaren Arne Skotte, som var litet darrig och felpassade till 1-1. Sedan vann BOIS med 2-1 och Lennartsson var extränare i ÖSK.

Han tränade också IFK Kristinehamn samtidigt som han hade svenska U21-landslaget. Hans hustru studerade i Karlstad så det var lämpligt. I laget hade han Lars Bergman från KB och Tommy Boström från DIF.

-Vi blev ett topplag i dåvarande tvåan, en fantastisk prestation.

Han har minnen från KB:s storhetstid också.

-Jag minns inte minst 2-2-matchen mot Degerfors inför 7.000 på Nobelstadion. Tord Grip spelade då, honom jobbade jag med sen.

## **Lovades jaktmarker**

-Jag minns också att Ingvar Carlsson, en sprinter från Närkesberg, valde KB trots att vi i ÖSK hade lovat honom hur mycket jaktmark som helst. Men det var inte stort nog. Han hade kunnat rädda ÖSK då, men han valde KB.

Som spelare lirade han i Schweiz och som amatör i Fulham i London. I Fulham tränades han av ingen mindre än Bobby Robson och när det gällde Schweiz kom han dit med första gångerna i Tipscupen med ÖSK.

-Vi spelade i Chaux de Fonds och när jag kom hem sa jag till hustrun att du kan inte drömma om hur vackert det är där nere. Sedan spelade vi Tipscup i Bellinzona också och där var det ännu finare. Jag erbjöds att provträna med ett division 2-lag och blev kvar där i sex år, fantastiska år.

-Det var nära till de stora skidorterna, Cervinia, Avoriaz med flera. Jag började min tränarkarriär där också. Jag kom hem därifrån 1975, men det sättet att leva passade mig.

IFK Sundsvall kom också att bli en anhalt på hans tränarbana.

## **Det bästa jag gjort**

-Det är nog det bästa jag gjort. Jag var där i två år och vi blev som bästa sju i allsvenskan. Vi var ett lag som kunde springa hur långt som helst. Vi var inte de största teknikerna men vi spelade som ett lag.

-Bo Börjesson var en av spelarna. Han spelade libero och vi spelade man-man i försvaret. Vi var bra på fasta situationer, Sveriges bästa lag på det. Fasta situationer har varit en av mina ”bra saker”.

-Den där frisparken som blev så berömd i USA-VM där Brolin blir frispelade är förresten min, även om jag vet att Tommy Svensson tagit på sig den, men det var en variant vi testade i IFK Sundsvall.

Hans insats med svenska OS-landslaget 1988 går också till historien och där erkänner han så här många år efteråt att det blev fel.

-Hade vi förlorat mot Västtyskland hade vi fått möta Gambia i kvartsfinal, men så tänkte jag inte på den tiden. Vi skulle naturligtvis slå Västtyskland och gjorde det. Men vi fick möta Italien i kvarten och där förlorade vi.

Sverige hade ett bra lag då, en stomme som kom att bli stomme i det berömda 94-laget som tog VM-brons i USA; Jonas Thern, Roland Nilsson, Martin Dahlin, Roger Ljung med flera.

Lennartssons äventyr i Danmark och Norge blev framgångsrika. I Norge ledde han Viking Stavanger till cupguld 1989 efter att ha räddat dom kvar i division 1 året innan.

-Vi var tvingade att vinna sista matchen för att gå upp. Vi låg under med 2-1 när två minuter återstod, vi kvitterade till 2-2. Med 20 sekunder kvar fick vi straff, en straff som slogs ribba och in.

Han gjorde tre år på tränarbänken i danska Lyngby också.

-Där hade vi en skyttekung som hette Miklas Molnar. Han gjorde inte ett skit och är det något jag inte tycker om är det spelare som uppträder så. Jag gav honom tre matcher på att göra annat än mål. Historien visar vad fel jag hade. Han gjorde 25 mål, blev landslagman, hamnade i Sevilla, en fotbollssaga.

Han har tränat fotbollslag i fem länder. England är det femte.

## **Inte bra i Bristol**

-Bristol City spelade match i Kalskoga en sommar och så knöts kontakten. Jag skrev treårskontrakt, Bristol var ett bottenlag i näst högsta ligan. Det var tufft där. Min första match förlorade vi med 1-5 mot Wolverhampton och det gick inget vidare edan heller.

-De sparkade mig uppåt, till vd-posten, men det var inget jobb jag ville ha. Det passade inte mig. Jag lyckades i alla fall få ut hela min kontraktssumma för de tre åren när de sparkade mig.

-Problemet i Bristol var att spelarna inte var vana vid träning, de pallade inte och en utlänning på tränarbänken var inte heller populär. Det talade publiken om för mig också; fuckin foreigner, go home!

-Men jag gjorde åtta månader i Bristol City i alla fall. Roy Hodgson klarade bara fem och Bob Houghton sex...

Den där tiden på bänken i Degerfors IF då?. Som utomstående kan jag tänka mig alla skrönor som drogs i tränarummet. Benny Lennartsson kan dra en historia och om möjligt har han sin överman i just Börje Andersson.

-Första matchen jag var där och vi just satt oss på bänken började det från läktarna; gör nåt Börje. Så där var det på Stora Valla-

Där fick han också vara med om den beramade matchen mot Västerås SK när "Hulån" Olsson sprang ner en domare och där Ola Svensson pricksköt en domare i "röva". Två röda kort naturligtvis. Mycket kan sägas om den matchen, men sedan den dagen har inte Benny Lennartsson några högre tankar om Bo Karlsson, som nu är svensk domarbas

## **Största fyndet**

Massor av spelare har passerat revy genom Lennartssons-tränarår. Det största fyndet dock är en svensk som ingen hört talas om; Lars Landell.

-Han var fet, men med sprintermuskler och han sköt så tallarna skakade. Kondition hade han ingen, men efter sex månaders joggande fick han en kvart i IFK Sundsvall mot Kalmar FF. Han gjorde två mål. Vi hade Halmstad i nästa match. I första anfallet dribblade han sig igenom HBK-försvaret och sköt i stolpen, i det andra blev han fälld och bröt ett ben. Efter det blev han aldrig fotbollsspelare igen. Det visar inte minst att det finns begåvingar ute i skogarna.

Idag lever Benny Lennartsson ett lugnt liv där han delar sin tid mellan Paris, Fjugesta och sommarvisten i Närkesberg.

*Ingvar Carlsson*