

P-O Johansson alias Mr:Polo på besök

Onsdagen den 16 januari var P-O Johansson, alias Mr: Polo inbjuden som gäst till Idrottsveteranerna. Han berättade då om f.d. världsmästaren Ingemar Johanssons framgångsrika boxningskarriär.

Givetvis som den trollkonstnär han är visade han även på några trolleritrick emellanåt till allas vår stora glädje.

Med hjälp av tidningsklipp och bilder kåserade P-O. Han började med att berätta att det var via sin pappa, vars namn också var Ingemar Johansson, som han fick kontakt med boxaren Ingemar Johansson.

Ingemar började i tidig ålder som stensättare. Ett hårt och tungt jobb men som lade grunden till hans fysik och förutsättningar. När han var 15 år debuterade Ingemar och då genom att slå ut en fem år äldre motståndare. Som amatör gick Ingemar 61 matcher varav han förlorade nio.

Vid OS-52 som för Ingemars del blev mycket omdiskuterat och omskrivet fanns mycket att berätta. Ingemar vann i semifinal mot den store finske favoriten och idolen Ilkka Koski. I finalen mötte han sedan Ed Sanders från USA, en stor och med många kilo tyngre kille än Ingemar.

I den matchen hade Ingemar (och tränaren), bestämt sig för att boxas avvaktande och defensivt. Så gjorde han också, vilket resulterade att Ingemar diskvalificerades för passiv boxning i pausen mellan andra och tredje rondan. Ingemar fick därför ingen silvermedalj.

Kritiken efter denna match var enorm. Ingemar var en skam för Sverige, en feg liten råtta som bara sprang undan skrevs det bl.a. Lennart Hyland var den värste kritikern av alla.

Ingemar fick sin silvermedalj 1982, alltså 30 år senare. Som proffsboxare gjorde som bekant Ingemar att antal bejublade matcher. Kulmen på detta var när han 1959 slog ut Floyd Patterson och därmed blev världsmästare i tungviktsboxning. Trots att det var mitt i natten svensk tid, var halva Sverige ”på fötter”.

Ingemar förlorade som bekant senare Världsmästartiteln i returmatch mot Floyd.

Vid pennan Göte Lind