

## Så gick det till när Sportradion slutade läsa lottoraden

*Mats Fagerström, sportjournalist från Karlstad kåserade inför ett 40-tal medlemmar i Karlskoga idrottsveteraner 10 november.*

*Han berättade om sig själv, sina uppdrag för Sportradion och det blev en och annan skröna från radiovärlden.*

Mats Fagerström är född i Trollhättan lämnade staden efter åtta veckor i livet, flyttade till Motala och kom som 5-åring till Karlstad där hans far arbetade på KMW, i vars lokaler numera Värmlands-radion huserar.

- Jag kan säga att jag går i min fars fotspår, konstaterade den pratglade radiomannen.

Han har varit på radion i 25 år vid det här laget, men det var inte givet att han skulle bli radioman. Han var arbetslös och eftersom han aldrig accepterat att det fanns inga jobb tog han gula sidorna i telefonkatalogen och ringde runt. Efter en vecka hade han tre jobberbjudanden och han blev kvar sex-sju år som säljare av affischer, tavlor med mera.

- Under den tiden började jag som frilansare på radion, litet sport på helger och kvällar. Det var 1989, sedan slutade jag som säljare 1992. Det gick inte, jag var aldrig hemma och hamnade i en familjär formsvacka som man säger. I det läget körde jag taxi, var servitör och ordningsvakt, plus radiojobbet.

- Det var då jag blev fast anställd på radion och sedan 2000 har jag jobbat heltid med sport. Hälften lokal sport, resten på Radiosporten.

Han har fått sporterna brottning och curling på sin lott och han har avverkat EM, VM och OS i de grenarna.

- Jag har aldrig "gått bom", som han uttrycker sig. Han menar då att han som reporter i radion fått uppleva svenska medaljer i samtliga mästerskap han bevakat.

- Jag har haft röta helt enkelt. Inte bara när det gäller det utan att jag får ha ett så privilegierat jobb. Att få resa och uppleva det jag gjort och kommer att få göra. Jag får se fantastiska tävlingar och träffa intressant folk, dessutom utan att betala för det. Jag har fått vara på många spännande platser, senast i somras i Baku, men jobbet har tagit mig till Sotji, Istanbul, Georgien, Toronto, New York, Peking, Chicago med flera platser.

- Jag har många härliga minnen, inte minst från OS-brottningarna i London där Jimmy Lidbergs brons var en upplevelse. Jag visste att han var skadad i en axel och tvingades brotta med andra sidan till.

- Han sa innan, efter att han fått en spruta, nu har jag sex minuter på mig. Jag ska bara ha det där bronset. Efter referatet, där jag i efterhand inte känner igen mig själv och undrar vem fan det är som skriker, fällde jag en tår. Sean tog Johan Eurén ytterligare ett brons strax därefter.

- Eurén, som inför ett mästerskap skulle visa mig några grepp. Dagen efter fick jag gå till brottarnas naprapat för att bota mig. Jag var mörbultad och blåslagen länge efter.

Nya svenska medaljer är att vänta i dessa grenar då Mats redan nu är inbokad för EM i curling i Esbjerg, VM i Basel samt OS i Rio de Janeiro nästa år.

Ännu längre fram väntar vinter-OS i Pyonchang och Peking och sommar-dito i Tokyo på 56-åringen.

Han idrottskarriär också. Han spelade handboll i 18 säsonger, två av dem tillsammans med blivande världsstjärnan Pelle Carlén, han spelade fotboll i division 5 – målvakt, och han tränade brottning och skidor.

- Jag hade en far som var ”Tipsextra-idiot” så idrottsintresset hade jag med mig hemifrån. När jag ville prova något sa han bara, ”gör det”. För 35 kilo sedan tränade jag skidåkning med Carina Sandberg bland andra i Grava skidklubb och brottning i Orion. I handboll spelade Hellton kval till högsta serien två gånger, vi föll båda gångerna. Andra gången var det riktigt surt när vi förlorade med 25-24 mot Vikingarna från Helsingborg. Ett mål till hade gjort att vi gått upp i stället.

Det kanske mest anmärkningsvärda är dock att han har fyra SM-silver i amerikansk fotboll, med Carlstad Crusaders och att han som 45-åring hamnade i den klubben och i Sverige-eliten är en intressant historia.

- På hösten hade Crusaders en pressträff där de skulle lära oss hur det fungerar. Det var skithäftigt, jag skulle testa att sparka en boll. De ställdes sig 25-30 meter bort för att fånga den, jag tyckte de skulle ställa sig längre bak. Det gjorde de inte och jag klippte till, bollen gick 20 meter bakom.

- På våren fick jag en förfrågan om att komma och träna. En kicker hade en korsbandsskada, en annan var muskelskadad och den tredje hade just fått ett nytt jobb. De stod utan kicker och jag kom ner en torsdagsträning och nya amerikanske coachen sa: ”show med your guts”.

- Jag klippte till som jag gjorde på pressträffen och han sa: ”I like that leg”. Ytterligare två träningar senare var det seriepremiär mot regerande svensk mästarna Stockholm Mean Machine. Första sparken jag gjorde blev ett så kallat fieldgoal och sedan gjorde jag tre extrapoäng också. Jag blev kvar i fyra säsonger och spelade fyra SM-finaler, förlust i alla. Sedan dess har Crusaders vunnit sju SM-guld i rad.

Så var det då det här med lottoraden.

Mats Strandberg, världens bästa tennisreferent, skulle läsa raden denna gång. Den började, 1, 7, 13 och så vidare. Strandberg läste, ett sju ett tre och så vidare. Två gånger innan dåvarande kompanjonen i studion, Ola Wenström, fick dra den på rätt sätt.

Efter felsägningar i radion kastar sig folk på telefon. Oftast för att skälla. De ringde ihärdigt hu också, men alla vred sig av skratt...

Efter detta har aldrig Sportradion läst lottoraden.

*Ingvar Carlsson*