

Envisheten tog Maria Haglund till OS

Svenska kanotister som nått framgångar i OS, VM och andra stortävlingar finns det gott om. Kanotister från Karlskoga dessutom. Maria Haglund är en av dessa. I skuggan av Agneta Andersson har nått såväl VM-guld som OS-brons.

Maria Haglund har gästade idrottsveteranerna och berättat om sin karriär. Numera paddlar hon för sitt eget välbefinnandes skull och hon gläds åt att verksamheten i Bofors KK har kommit igång igen efter några år av stiltje.

Hon är utbildad arbetsterapeut och idag är hon chef och ansvarig för Arbetsföreningen i östra Värmland.

Maria gjorde sitt enda olympiska spel i Barcelona 1992, där hon blev trea i K4 500 meter, tillsammans med Agneta Andersson, Susanne Rosenqvist och Anna Olsson.

-Sedan blev jag petad till OS i Atlanta -96 fastän jag tyckte att jag gjort en bra säsong, säger Maria. Jag blev reserv. Sverige hade en stark besättning i K4 och tog brons igen. Däremot blev jag och Susanne Rosenqvist uttagna till maraton-VM, som avgjordes i Vaxholm det året. Vi vann det VM:et.

Marias karriär på landslagsnivå sträckte sig från 1991 till 1998, det blev flera medaljer; silver VM 5000 m i Paris 1991, OS-bronset -92, silver K4 500 meter VM -93 i Köpenhamn, brons VM K4 500 meter Mexico -94, brons K4 200 meter VM Duisburg -95, maratonguldet -96, brons K4 500 meter VM Kanada och slutligen brons K4 200 meter VM i Ungern 1998.

Det var flera faktorer som gjorde att hon började med kanot, storsyster höll på, men kanske mest avgörande var att hon tog sig till riksfinal i 70-iaden och tog sig till final mot ett år äldre motståndare. Sedan blev det SM och när Agneta Andersson vann OS var det klart och hon kände att hon var något bättre i kanot än i friidrott som hon också sysslade med.

Envisheten, men också träningsfliten och viljan gjorde att Maria nådde de framgångar hon gjorde. Om sin envishet berättar hon:

-Jag cyklade som treåring och som fyraåring trodde jag att jag skulle kunna åka slalom nerför Nobelbacken. Sedan kom ett par lärare att betyda mycket för mig. De trodde på mig och sa att det kommer att gå bra för mig. Tänk om alla ungar fick höra det i skolan. Tack till Agneta Wästbjörk och Anders Nilsson.

För att vara med i toppen av en idrott där det gäller att hålla fart från början till slut krävs oerhört mycket. Maria listar ett antal punkter:

-Disciplin, men också fokus på uppgiften, målmedvetenhet, att kunna samarbeta, självkänsla och att våga lita på sin förmåga.

Ingvar Carlsson